

ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, εμείς τα παιδιά του Στ1 μαζί με τη δασκάλα μας την κ. Στήβενς Μαρία διαλέξαμε φέτος να ασχοληθούμε με ένα θέμα οικείο, αγαπητό, το οποίο όμως χρήζει και της προσοχής μας:

«Τα ζώα στη ζωή μας»

Αφού μοιραστήκαμε τις προσωπικές μας εμπειρίες...

- γράψαμε για τα ζώα που έχουμε ή επιθυμούμε να αποκτήσουμε
- συγκεντρώσαμε πληροφορίες για τα είδη και τις ράτσες των ζώων
- ασχοληθήκαμε και καταγράψαμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως τα κατοικίδια ζώα (π.χ. αρρώστιες ή προβλήματα που προκύπτουν από την εμπορευματοποίηση και την κακομεταχείρισή τους)
- προσαρμόσαμε τα επεισόδια και το τέλος μιας ιστορίας, που την αρχή της μας την έδωσε η κυρία μας, στα δικά μας πρότυπα. Πήραμε, δηλαδή, την τύχη της ιστορίας στα χέρια μας (!) και αποφασίσαμε μόνα μας για τη συνέχειά της... Έτσι ευαισθητοποιηθήκαμε περαιτέρω π.χ. σχετικά με την ιδιοκτησία ενός κατοικιδίου ζώου και την υπευθυνότητα που πρέπει να μας διακατέχει.
- Τέλος συγγράψαμε και αποστείλαμε επιστολή προς το Δήμαρχο Καλαμαριάς. Το περιεχόμενο της επιστολής μας αφορούσε στην ποιότητα της φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στο στρατόπεδο Κόδρα και σε πρόταση για ίδρυση δημοτικού κυνοκομείου.

Επιπλέον απολαύσαμε και κάποιες ταινίες που σχετίζονταν με τη θεματική μας όπως:

- «Χάτσικο: Η ιστορία ενός σκύλου»
- «The Bear»
- «The Ugly Dutchound»
- «Old Yeller»

- «Το άλογο του πολέμου».

Σε όποιον/α διαβάζει όσα γράφουμε τις προτείνουμε ανεπιφύλακτα!

Ακόμη το πρόγραμμά μας θα ολοκληρωθεί:

- με επίσκεψη/συνάντηση με κτηνίατρο με στόχο να ενημερωθούμε πληρέστερα για τα ζώα και την περίθαλψή τους και
- με επίσκεψη σε φιλοζωικό σύλλογο

Δείτε και το ταμπλώ της τάξης μας...

